

Jezus is méér!

Aan de hand van de brief aan de
Hebreeën

Arie Engberts



Pinkster Gemeente Immanuël

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort
www.pg-immanuel.nl info@pg-immanuel.nl

JEZUS IS MEER!

Aan de hand van de Hebreeënbrief en andere schriftgedeelten wil ik u laten zien dat Jezus méér is, meer dan wie of wat ook.

Hebreeën 1:1-14: ¹Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten; ²nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat, en door wie Hij de wereld geschapen heeft.

³Hij straalt Gods luister uit, Hij is zijn evenbeeld, met zijn machtig woord draagt Hij alles wat bestaat. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ⁴ver verheven boven de engelen omdat Hij een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij.

⁵Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: 'Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag verwekt'? Of: 'Ik zal een Vader voor Hem zijn, en Hij voor Mij een Zoon'?

⁶En verder zegt Hij als Hij de eerstgeborene de wereld binnenleidt: 'Laten al Gods engelen Hem aanbidden.'

⁷Over de engelen zegt God: 'Hij maakt zijn engelen tot windvlagen, en zijn dienaren tot een vlamvend vuur.'

⁸Maar tegen de Zoon zegt Hij: 'God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.'⁹Gerechtigheid hebt U liefgehad en onrecht gehaat; daarom, God, heeft uw God U gezalft met vreugde-olie, als enige uit uw kring.'

¹⁰En ook: 'In het begin hebt U, Heer, de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen. ¹¹Zij zullen vergaan, maar U houdt stand, ze zullen als een gewaad verslijten, ¹²als een mantel zult U ze oprollen, als een gewaad zullen ze worden verwisseld; maar U blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen einde nemen.'

¹³Tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: 'Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt'?

¹⁴Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die de redding als erfenis zullen ontvangen?

De brief aan de Hebreeën is gericht aan gelovige Joden, christenen uit de Joden. De tijdsperiode: 55 à 65 na Christus.

De hoofdvraag voor een Messiaanse Jood in 60 na Christus:

"Wat voor verschil heeft de komst van Jezus gebracht?"

"Wat houdt het in om in Jezus te geloven?"

Jezus is meer!

Matt. 12:38-42: ³⁸Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en farizeeën met een vraag: 'Meester, we zouden graag een teken van u zien.'

³⁹Hij antwoordde: 'Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangen een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona.'

⁴⁰Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.

⁴¹Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die meer is dan Jona!

⁴²Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo!

Jezus is meer dan:

De profeten

De engelen

De duivel

De dood!

Mozes

Abraham

Aäron

De Hogepriester

Dan alle geloofshelden uit Hebrreeën 11.

Jezus bracht:

Een beter priesterschap

Een beter offer

Een beter altaar

Een betere tabernakel

Een beter verbond

Betere beloften

Een betere hoop

Een betere stad – de toekomstige

Een verandering van wet

De Hebrreeënschrijver begint met een schokkende mededeling:

Jezus is God!

Dat was moeilijk te bevatten in die dagen. Jezus is niet half God, Hij is niet een beetje lager dan God, zoals de jehova's getuigen beweren. Hij is God.

- Jezus schiep de hemel en de aarde.
- Jezus is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is de afdruk van de onzichtbare God.
- Jezus zei: 'Heb je Mij gezien, dan heb je de Vader gezien.'
- Jezus draagt alle dingen door het woord van Zijn kracht. Trekt Jezus zijn woord terug, dan stort alles in.
- Jezus heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,
- Jezus heeft plaatsgenomen op de ereplaats aan de rechterhand van God de Vader.

Wij geloven niet in drie goden. Wij geloven dat God zichzelf aan ons heeft geopenbaard in drie vormen. Deze ene God is drie personen. Jezus is dus God. Dat is de eerste stelling van de Hebreeën-briefschrijver.

Oude en Nieuwe testament

Wat een geweldig getuigenis zien we ook uit de Psalmen zoals aangehaald in Hebreeën 1 vanaf vers 8:

⁸Maar tegen de Zoon zegt Hij: 'God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. ⁹Gerechtigheid hebt U liefgehad en onrecht gehaat; daarom, God, heeft uw God U gezalfd met vreugdeolie, als enige uit uw kring.'

¹⁰En ook: 'In het begin hebt U, Heer, de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen. ¹¹Zij zullen vergaan, maar U houdt stand, ze zullen als een gewaad verslijten, ¹²als een mantel zult U ze oprollen, als een gewaad zullen ze worden verwisseld; maar U blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen einde nemen.

Jezus is dus heel wat meer dan mensen denken. Jezus is meer!

Jezus is meer dan . . . de profeten.

Hebr.1:1,2: ¹Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten; ²nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat, en door wie Hij de wereld geschapen heeft.

God sprak vaak en op verschillende manieren tot de vaders door de profeten. Daarvan getuigt het Oude Testament. Maar Hij heeft in het laatste der dagen tot ons gesproken door de Zoon.

Jezus is niet de laatste in een rij van de profeten. Hij is degene die alles vervult. Hoort u wat ik zeg? Hij is degene die alles vervult!

De moslims geloven in de leugen dat Mohammed de laatste en de grootste was van alle profeten. Maar het is Jezus, die meer is dan alle andere profeten. Zijn woord is het laatste woord! Hij is de ultieme autoriteit. Hij vervult alles wat zij hebben gezegd.

Jezus is dus veel meer dan de profeten!

Jezus is meer dan . . . de engelen.

⁴Jezus is ver verheven boven de engelen omdat Hij een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij.

⁵Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: 'Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag verwekt'?

Of: 'Ik zal een Vader voor Hem zijn, en Hij voor Mij een Zoon'?

⁶En verder zegt Hij als Hij de eerstgeborene de wereld binnenleidt: 'Laten al Gods engelen Hem aanbidden.'

⁷Over de engelen zegt God: 'Hij maakt zijn engelen tot windvlagen, en zijn dienaren tot een vlamvend vuur.'

Bijna alles wat we lezen in deze eerste 2 hoofdstukken van de Hebreeënbrief geeft aan dat Jezus groter en machtiger en zoveel meer is dan de engelen.

Engelen hadden een erg verheven plek gekregen bij de Joden. In Handelingen 7:53 betoogt Stefanus tot de Joden: 'U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die wet zelf niet in acht genomen.' Stefanus spreekt hier het Sanhedrin, de Joodse leiders, aan in hun eigen taal.

Het Oude Testament zegt niet dat de wet werd gegeven door engelen. Wij lezen dat de wet is gegeven aan Mozes. Maar mogelijk waren de engelen daadwerkelijk betrokken bij dat proces.

In de brief aan de Galaten zegt Paulus ook dat de wet werd gegeven door engelen. Galaten 3:19: 'De wet is op last van (God) door engelen in de hand van een middelaar gegeven.'

Niet de engelen zijn middelaars tussen God en mens. Jezus is de Middelaar tussen God en mens.

De slotconclusie van hoofdstuk 1 luidt: Engelen zijn dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die de redding als erfenis zullen ontvangen. Jezus is dus meer dan de engelen.

Jezus is meer dan . . . de duivel en de dood!

Hebr. 2:5-8: Welnu, de komende wereld, waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. ⁶Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd: 'Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? ⁷U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst; u hebt hem met eer en luister gekroond, ⁸alles hebt u aan hem onderworpen.'

Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; ⁹wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.

¹⁴Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, ¹⁵en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

¹⁶Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. ¹⁷Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.

¹⁸Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

Met de komst van Jezus kwam er voor de eerste keer een mens op deze wereld die nog nooit gezondigd had. Voor de eerste keer was er iemand op wie Satan absoluut geen vat kon krijgen, hoe hard hij dat ook probeerde! (Hebr. 4:15). Satan beging zijn grootste fout: hij doodde de zoon van God!

Jezus ging bij zijn sterven ook het dodenrijk binnen. En daar in het dodenrijk overwon Jezus de dood. De dood probeerde Jezus gevangen te nemen, maar het was niet wettig. Jezus had niet gezondigd. De dood heeft alleen macht wanneer er zonde is. Het doden van Jezus was daarom Satans grootste fout. Jezus kwam wel in het dodenrijk, maar Satan kon hem niet vasthouden, want er was geen zonde. Eindelijk kon God op een wettige manier afrekenen met Satan en de dood. Dat is met recht Evangelie - Goed Nieuws! Jezus is dus meer dan de duivel en de dood.

In mijn verbeelding zie ik Jezus in het dodenrijk komen. Daar loopt hij recht op de troon af waar Satan op troonde en zo over de dood heerste. Jezus is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Hoe dichter Jezus bij de troon van Satan kwam, des te meer hij in elkaar kromp. In alle paniek probeerden Satan en de dood Jezus te pakken, maar dat kon niet, want er was geen zonde! Toen heeft Jezus Satan onttroond, van zijn troon gesleurd, en hem de sleutels van de dood en het dodenrijk ontnomen. Hij nam de autoriteit over. Op dat moment was de dood overwonnen en de weg naar God en eeuwig leven in Gods aanwezigheid was open. Het voorhangsel van de tempel scheurde, er was een aardbeving, de graven gingen open. Daar in het dodenrijk riep Jezus uit tot alle doden in het dodenrijk: "Ik heb de dood overwonnen". Toen riep hij tot de rechtvaardigen in het dodenrijk: "Ik ben gekomen om te vervullen wat de profeten zeiden en wat jullie wisten: jullie zijn verlost uit het dodenrijk. Want Ik, Jezus, heb nu de sleutels van de dood en dodenrijk en heers nu over de doden en de levenden. (Rom. 14:9)

De dood is voor een Christen daarom altijd een overwinning en dus: winst!

2 Corinthiërs 5:6-9,15. "Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten wij dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden wij ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Het leven is mij Christus en het sterven is winst!

Hij heeft ons verlost van angst voor de dood. Nu jaagt de dood immers geen angst meer aan!

We hebben nu gezien dat Jezus God is. Daar begint deze brief mee, en daar eindigt hij mee: Hebr.13:8: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Die zekerheid biedt alle vertrouwen voor het heden en de toekomst.

We hebben ook gezien dat Jezus meer is dan de profeten en de engelen, en dat Hij de duivel en de dood verslagen heeft. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvernietigbaar leven voor u en mij aan het licht gebracht.

Hoe groot is Hij! Laten we Hem aanbidden en eren als de Almachtige en de Levende! Amen.

Over deze brochure kunt u van gedachten wisselen met de heer Arie Engberts,
mail: arieengberts@ziggo.nl, telefoon: 0529-343060

Voor veel meer gratis brochures kunt u, behalve bij onze boekentafel,
ook terecht op www.pg-immanuel.nl

Pinkstergemeente Immanuël
Kraanvogelstraat 1, 3815 TP Amersfoort,
mail: info@pg-immanuel, telefoon: 033 – 433 35 57