



de zon schijnt altijd

GEDICHTEN

Klara Hobrink

Inhoud

- 1 Achter de wolken
- 2 Zit men in een diep dal
- 3 Wat gebeurt er om ons heen?
- 4 U geeft antwoord
- 5 Loof de Heer
- 6 De blijdschap
- 7 Hem danken
- 8 Ken je de liefde van de Heer?
- 9 De stilte
- 10 Hoe zit dat met mijn leven
- 11 Geweldig om te weten
- 12 Uw liefde
- 13 Verhoorder van gebeden
- 14 Hoe is het in de wereld?
- 15 Heer, als wij tot U bidden
- 16 Rust en vrede
- 17 Jezus is geboren
- 18 Het oude jaar is voorbij

Achter de wolken

De wolken schoven over elkaar,
het was een mooi gezicht.
Maar achter de wolken zag je een stukje blauw
en daar was ook het zonlicht.

Hoe is het in ons leven?
Soms drijven er donkere wolken over ons heen.
Dan zie je het niet meer zitten
en voel jij je zo alleen.

Maar achter de wolken dat stukje blauw:
dat is het lichtpunt in je leven.
Je kan dan zeggen: ja, ik zie het weer!
Heer, U bent het Licht in mijn leven!

Maar wat is dat mooi om iedere keer te zien:
al het fijne met de Heer, alles wat Hij ons heeft gegeven.
Dan vergeet je alle donkere wolken om je heen,
omdat Jezus, het Zonlicht, schijnt in je leven.



2

Zit men in een diep dal

Zit men in een diep dal,
dan wordt er voor je gebeden,
dan staat men voor je op de bres,
dan wordt er een strijd gestreden.

Word een hand naar je uitgestrekt,
de hand van onze Heer.
Hij zegt: grijp Mijn hand.
En dat gebeurt telkens weer.

De Heer zegt: kom maar naar Mij,
geef Mij maar al je zorgen!
Kom maar tot Mij, zegt Hij,
ook met alles in het verborgen.

Dan krijg je weer moed
om tegen de Heer te zeggen:
Heer, ik merk het: alles wordt goed,
als ik maar met U blijf overleggen.

De Heer is altijd een voorspraak bij de Vader.
Dat is Hij voor jou en mij, altijd weer.
En dat vind ik zo'n grote genade,
dat is de genade van onze Heer!

Ik moet me wel eens schamen
als ik Zijn liefde niet kan beamen.
Voor al die liefde van mijn Heer
roept Hij mij telkens weer.

Heer, Uw bemoeienissen met mij
en ook met alle anderen,
Heer, dat maakt mij zo blij!
Door U ga ik veranderen!

Door de liefde van U en door de Heilige Geest,
ga ik anderen bekijken met Uw liefde, die nooit is geweest.
Dank U, Heer, dat U mij hielp en ik U heb verstaan!
Heer, ik heb U lief en ik blijf altijd achter U aangaan!

3

Wat gebeurt er om ons heen?

Wat gebeuren er veel dingen om je heen.
Wij lopen te mopperen en te schelden:
waar gaan we toch met deze wereld heen,
hoe moeten wij onze grenzen gaan verleggen!

Wij kunnen ons zelf niet veranderen,
daar hebben wij hulp bij nodig.
Dat is alleen de Heer,
Hij helpt ons in alle noden.

Jezus zegt: Komt allen tot Mij,
die vermoeid en belast zijt, Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op en leer van Mij
in liefde en vrede met elkaar te leven.

Om God, de Vader, in Hem te geloven
en, Jezus, Hij heeft alles op zich genomen:
zonde, ziekte en zelfs de dood.
De Heilige Geest helpt ons in alle nood.

Als wij maar bidden naar God de Vader
en geloven in Jezus Zijn Zoon
en de Heilige Geest, die ons kan helpen;
de Drie-eenheid die rust en vrede geeft.



4

U geeft antwoord

Heer, U geeft altijd antwoord op onze vraag,
al is het niet zoals wij dat soms denken.
Wij bidden en willen het antwoord vandaag!
Maar op Uw tijd zal U het ons schenken.

Al moet je wel eens jaren wachten,
of denk je: het wordt niet meer verhoord,
toch vasthouden in je gedachten,
want Jezus gaat altijd met je door.

De Heer is altijd je licht en heil!
Voor wie zou je dan nog vrezen?
Zijn rust, Zijn vrede, zal er zijn
en Zijn nabijheid zal genezen.

Als je Jezus vasthoudt en je blijft Hem trouw,
dan komt er vrede en blijdschap in je leven.
Je ziet het op deze wereld nog niet zo gauw,
maar Jezus zal jou de overwinning geven!



Looft de Heer

Looft de Heer, want Hij is goed.
Looft Hem naar Zijn grootheid in dit leven!
Wij krijgen dan weer de moed
om onze liefde aan U te geven.

Altijd danken, altijd prijzen,
altijd zingen met een lied.
In je hart zal dan Jezus' liefde blijven,
zodat men aan jou Gods liefde ziet

Dan kan je altijd weer zeggen:
alles wat adem heeft love de Heer!
Leg heel je leven voor Hem neer,
want de Heer regeert altijd weer.



6

De Blijdschap

De blijdschap van de Heer,
de grootheid van Zijn kracht,
dat is bij mij gebleven.
Heer, U heeft alle macht.

U aanbidden, U mijn Heer,
U, de Koning van mijn leven.
U deed alles voor mij,
U die zelfs Uw leven voor mij heeft gegeven.

Wat heerlijk om te weten,
dat U opgestaan bent voor mij,
dat U al mijn zonden heeft vergeven.
Dat maakt mij heel erg blij!

Ik kan U alleen maar danken
en loven en prijzen voor wat U deed.
Ik kan alleen mijn liefde aan U geven
en wat U voor mij deed, nooit vergeet

Want zonder contact met U,
Zonder de blijdschap van U in mijn leven,
dan zou ik ook nooit
de liefde van U aan anderen door kunnen geven.



7

Hem danken

Liefde, vreugde, blijdschap, dankbaarheid,
wellen uit het diepst van mijn hart naar boven.
Dat komt van de heerlijkheid van de Heer,
daarom wil ik Hem danken en loven!

Hij stierf voor mij aan het kruis
voor al mijn ziekte en zonden.
Hij riep: het is volbracht!
Jezus heeft het voor mij overwonnen.

Het is geweldig om met de Heer te gaan.
Het is fijn in Zijn Woord te lezen;
dan kun je iedere dag weer aan,
dan heb je nooit iets te vrezen.

Heer, hier heeft U alles van mij:
het leven dat ik van U heb gekregen.
U staat altijd aan mijn zij,
dan is het voor mij met U een heel fijn leven.



Ken je de liefde van de Heer?

Als je de liefde kent van de Heer,
de blijdschap van Hem in je leven,
dan kan je ontzettend veel
liefde aan elkaar geven.

De liefde van de Heer
dringt heel diep door in je hart
en dan gaat het altijd weer
doordringen in je verdriet en smart.

Ga met alles naar de Heer.
Als Hij je benadert met Zijn liefde,
dan kan je ook telkens weer
van alles opnieuw genieten.

Dan let je niet meer negatief op elkaar
je gaat op een andere manier leven,
met bidden voor elkaar
en liefde van de Heer aan anderen geven.

Je wordt dan rijk en gelukkig, heel diep in je hart
de rust en vrede die de Heer jou en mij wil geven.
Die liefde, daarmee te werken naar een ander toe.
Dan zijn we stralende mensen van de Heer in dit leven.

Wat ben ik blij
om daar bij te horen,
want dat is wat de Heer wil:
Zijn liefde uitdelen aan allen die Hem willen toebehoren.

Wij worden er zo rijk van, al die liefde.
Soms is die liefde van de Heer veel te veel.
Maar... wij mogen ervan genieten.
Duizendmaal dank voor Uw liefde, Heer!

De Stilte

De stilte is moeilijk in ieders leven.
De stilte is ver weg, waar is het gebleven?
De stilte, bestaat die nog wel op aarde ?
De stilte, is het op de wereld nog wel van waarde?
De stilte wordt vermeden, overal.
De stilte vind je weinig in het heelal.

Men is gejaagd, waar is de rust gebleven?
Luisteren naar een ander, kan dat nog in dit leven?
Stil zijn voor de Heer, kan men naar Hem luisteren?
Stil zijn voor Hem, dat is ook: niet meer fluisteren!
Dan komt er diep in je hart blijdschap, rust en vrede.
De Heer, Hij heeft voor ons Zijn leven gegeven!
Daar word ik stil van, dan denk ik: dit is mijn leven!
De Heer gaf Zijn leven voor mij en nu wil ik voor Hem leven!



10

Hoe zit dat met mijn leven?

Hoe zit dat met mijn leven!
Wat hebben de mensen met mij gedaan?
Eerst kon ik mij altijd geven,
ik was altijd vrolijk en paraat.

Toen trok ik mij terug in een hoekje
en wilde liever geen mensen meer zien.
Bang als ik was voor grauwen en snauwen
en ik vertrouwde de mensen ook niet.

Ik wilde mij best wel geven!
Ik wilde toen heel graag vrolijk zijn!
Maar heel diep van binnen
deed het mij nog zo vreselijk pijn!

Ligt het dan altijd aan de mensen?
O, nee, dat zeg ik niet!
Maar er komen zoveel woorden, waar men niet over nadenkt,
en dat doet zoveel pijn en verdriet.

Maar de Heer wil dat ik mijn leven
niet gericht op de mensen laat zijn.
De Heer heeft op het kruis geleden
voor al mijn angst en pijn.

Ik wil ook alleen op Hem zien,
naar de Heer kijken altijd weer.
Dan krijg je heel diep in je hart
de liefde van de Heer!

Komen er dan woorden die pijn doen,
worden er dan woorden wel of niet gezegd,
Heer, dan kan ik het aan U geven,
ik heb het dan bij U neergelegd.

Dan gaan de ergste pijnen weg,
want U heeft het op U genomen
en ik moet vasthouden dat het zo is,
dat U daarvoor op aarde bent gekomen !

Nu leeft U heel diep in mijn hart!
U bent de vreugde in mijn leven!
U geef ik de eerste plaats,
om mijn liefde aan U te geven !



Geweldig om te weten

Het is geweldig om te weten:

Jezus houdt ook van jou.

Het is geweldig om te weten:

Jezus blijft je altijd trouw.

Het is geweldig om te weten:

Jezus is altijd bij mij.

Het is geweldig om te weten:

Jezus wijkt nooit van mijn zij.

Jezus vindt het geweldig om te weten,
dat ik van Hem houd.

Jezus vindt het geweldig om te weten,
dat ik blijf Hem trouw.

Jezus vindt het geweldig om te weten,
dat ik altijd bij Hem blijf.

Jezus vindt het geweldig om te weten,
dat ik nooit van Hem wijk.



12

Uw liefde

Groot is Uw liefde, o Heer,
die wij altijd van U krijgen.
Als wij er maar voor open staan
en heel dicht bij u blijven.

Dan kun je genieten van de rust,
in wat voor omstandigheden.
En de grootheid van de Heer;
als die er maar is in je leven

Per dag te leven met Hem,
dat is een geweldig streven.
Als je Jezus maar in je hart hebt,
dan is elke dag (ondanks pijn en narigheid)
met Hem een geweldig leven.



Verhoorder van gebeden

Heer, U bent de verhoorder van gebeden,
ja, omdat U altijd bij mij bent.
Aan U kan ik mijn liefde geven,
omdat U al mijn doen en laten kent.

Zit ik een dal, U bent bij mij.
Sta ik op een berg, U bent aan mijn zij.
U omringt mij altijd van achter en van voren,
U wilt altijd bij mij zijn.

Heer, ik kan niet zonder U,
U bent echt heel mijn leven,
De Heilige Geest helpt erbij;
U heeft de Heilige Geest als hulp voor mij gegeven.



14

Hoe is het in de wereld?

Hoe is het in de wereld
waar wij geboren zijn?
Er is niets dan narigheid
en alleen maar oorlog en pijn.

Velen zijn niet tevreden,
alleen maar mopperen onder elkaar.
Waar is de rust en vrede gebleven,
hoe moet dat verder in ons leven?

Het is goed om de rust te vinden
en één met de Heer te zijn.
Dan krijg je ook de rust en vrede
en dan wordt het leven weer fijn.

Met God, de Vader, die van ons houdt,
en Jezus, Zijn Zoon, waar je verder mee gaat,
de Heilige Geest, Hij helpt je overal bij.
Dán is er bij ons vrede en voel jij je vrij!



Heer, als wij tot U bidden

Heer, als wij tot U bidden
en in ons hart met U bezig zijn
en onze gedachten op U richten,
dan leven we heilig en rein.

Altijd dichtbij U zijn,
altijd U maar danken en loven,
wat ook de omstandigheden zijn,
gericht met hart naar boven.

U, Heer, bent de grote liefde.
Heer, U leidt ons de weg.
U bent die ons liefde wilt geven,
al is onze weg nog zo slecht.

In alle voor- en tegenspoed,
in alle vreugde en smart,
kunnen wij U alleen maar danken,
uit het diepst van ons hart.



16

Rust en vrede

Wat is rust en vrede?
Wat is blijdschap in je ziel?
Hoe kom je het te weten?
Of dat iemand wel van je hield?

Op deze wereld kun je het moeilijk vinden.
Er is veel afgunst of boosheid met elkaar.
Heel goed omgaan, als met vrienden,
je maakt het haast niet meer waar.

In alle omstandigheden Jezus aanvaarden,
dán krijg je ook de blijdschap in je ziel.
Met Jezus te leven, dat heeft waarden.
De innerlijk blijdschap, dat is waar je hield.

Met Jezus kom je tot rustige gedachten,
wat door jou heen naar een ander gaat.
Dan gaat ook boosheid en afgunst verdwijnen,
want Jezus komt er met al Zijn liefde,
vrede en rust voor in de plaats



17

Jezus is geboren

Jezus is geboren,
nederig in een stal.
Hij is voor ons gekomen,
Die zonde en ziekte op zich nam.

Zijn leven heeft Hij gegeven,
genageld aan het kruis.
Hij gaf voor ons Zijn leven.
Hij is nu bij de Vader thuis.

Voor ons is dat fijn te weten:
Hij heeft aan ons Zijn Geest gegeven.
De Vader, Zoon en Heilige Geest,
dat is voor ons het meest.

De drie-eenheid in ons leven,
die ons van binnen sterken zal,
dat wij ons leven aan Hem willen geven.
U, Heilige Geest, ons daarbij helpen kan.



Het oude jaar is voorbij

Het oude jaar is voorbij.
Het is niet zonder narigheid gebleven.
Toch was het voor mij
een fijn jaar in mijn leven.

Je kan zeggen: oh ja? Voor mij niet...!
Ik had zoveel ziekte, narigheid en dood.
Maar Jezus, die alles ziet,
Hij laat ons niet tobben in onze nood.

Het nieuwe jaar ligt voor mij.
Je doet aan elkaar zoveel beloften
en zoveel voornemens zijn erbij.
Maar wat doe ik met al die beloften?

Heer, U helpt mij door alles heen.
Uw liefde is bij mij gebleven.
Zonder U ben ik alleen,
dan heb ik weinig aan mijn leven!

Niet één keer per jaar ga ik met U leven,
niet één keer per jaar doe ik beloften aan U,
maar iedere dag wil ik mijn belofte aan U geven
en iedere dag ga ik met U door.

Jaar in jaar uit, heel mijn leven,
Heer ik kan geen minuut meer zonder U.
Alles wil ik aan U geven,
alle dingen, wat ik ook doe!

