

Ik heb naar je uitgekeken!



Gedichtenbundel
2006

Bertha Gaasbeek

Inhoud:**Nr.**

Ik heb naar je uitgekeken.....	1
De Goede Herder	2
Godsverlangen	3
Geschonden vertrouwen.....	4
Hij heeft al zo lang gewacht.....	5
In de benauwdheid.....	6
Je bent zo kostbaar	7
In Uw handen	8
In de handen van de Meester	9
Ik heb al zo lang op je gewacht!.....	10
In de put	11
Ik zal met u zijn!	12
Bemoedigingen.....	13
Je bent een deel van Mijzelf.....	14
Mijn kind	15
Mijn alles	16
Mijn schuilplaats	17
Maar Ik heb voor je gebeden.....	18
Manna	19
Moedersgebed	20
Op arendsvleugels	21
Schuilplaats	22
Twee liefdevolle ogen	23
Wat er ook gebeuren mag!.....	24
Wees sterk en moedig.....	25
Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn	26
Uit de diepte.....	27
U kent mij!	28
Vandaag!.....	29
Geef Mij je hart	30
Houd mij vast.....	31
God, laat mij altijd heimwee hebben.....	32
Sterven aan jezelf	33
Ik houd van U	34
Eén te zijn met U.....	35

1 Ik heb naar je uitgekeken!

Eer Ik je in de moederschoot vormde,
heb Ik je gekend.

Ik heb je gewild,
Ik heb naar je uitgekeken,
want Mijn liefde ging naar jou uit.

Ik heb verlangd naar de dag
dat je zou komen,
en naar de dag
dat je Mij je liefde, je hart, je leven zoudt willen geven.

Weet Mijn kind,
Ik zal bij je zijn, dag en nacht,
want Ik heb je zo lief,
Ik heb je zo liefl

Jeremia 1:5a

2 De Goede Herder

Ik, Jezus, ben de Goede Herder
en Ik roep je bij je naam.
Mijn kind, dwaal toch niet steeds verder,
maar luister en blijf toch eens staan!

Je komt op glibberige wegen,
de zonde, die loert overal.
Als je komt te struikelen of vallen,
niemand, die je helpen zal.

Je bent van Mij afgeweken
wilde liever je eigen weg gaan.
Je bent geschonden en bezeerd,
o luister, hoor Mij toch eens aan.

Nog steeds heb Ik je lief en weet:
in Mijn hart en handen staat jouw naam!
Ik ben nog steeds de Goede herder,
'k bied je nog steeds vergeving en Mijn liefde aan.

Daarom dwaal toch niet steeds verder,
Ga niet nog meer bij Mij vandaan.
Nog wacht ik op je, met open armen,
om met Mijn eeuwige liefde
jou verkilde hart te verwarmen.

Daarom, kom toch terug bij Mij,
Ik zal je vertroosten,
Ik maak je werkelijk vrij!

3 Godsverlangen

Waar was je toch Mijn kind,
weet je niet hoe ik naar je verlang?
Heel Mijn hart gaat naar jou uit,
Ik zag je angstig, vermoeid en bang.

Mijn hart schreit als Ik jou zie lijden.
Je bent zo eenzaam, je vertrouwen is geschonden.
Je hebt geen klankbord meer,
maar vele diepe wonden.

Was je vergeten dat je mijn oogappel bent?
En dat Ik je al die jaren door en door heb gekend?
Dat Ik van je ben blijven houden,
ook toen je mij niet helemaal vertrouwde?

Ook toen je je eigen weg bent gegaan?
O, wat was je soms ver bij Mij vandaan!
Maar weet, Mijn kind, als je 't met Mij 'wilt wagen,
zal Ik je kracht geven om te dragen.

Ja, Mijn liefde zal je omgeven,
er zal weer blijdschap komen in je leven.
Maar laat dan los, alles wat je bindt.
Ben Ik niet Jezus, die je lief heeft, je Vrind,
die een muur van beschutting voor je wil wezen?
Vertrouw alles aan Mij toe, Mijn kind,
dan heb je niets te vrezen.

Ik wil zijn de armen om je heen.
Weet Mijn kind, met Mij ben je niet meer alleen!
Kom dan toch en rust uit bij Mij.
Weet, als je in Mij geborgen bent,
ben je waarlijk vrij!

4 Geschonden vertrouwen

Er is een ijskorst om je hart.
Er waren mensen die je vertrouwde.
Die relatie ging stuk, diepe smart.
Weg is alles waarop je bouwde.

Nóóit zal iemand je meer vanbinnen zien,
Het zal geen tweede keer gebeuren.
Sindsdien ben je in jezelf gekeerd.
Je denkt dat je van de omstandigheden hebt geleerd.

Maar je bent bitter geworden,
het gaat nu pas echt verkeerd.
Geen mens kan je meer bereiken;
de muur is dik, de ijskorst hard.
Van buiten vrolijk, van binnen smart.

Je denkt: mij krijgen ze niet klein!
Maar Éen is er, die kent je pijn!
Ook Hij ging door dat lijden.
Ook Hij ging door dezelfde pijn.

Ook Hij verloor zijn vrienden.
Hij weet wat het is, verlaten te zijn.
Leg daarom je gebrokenheid aan Zijn voeten neer.
Hij wil je vertroosten en genezen.
Hij is Jezus, die op je wacht, je Heer.

5 Hij heeft al zo lang gewacht

Wat de toekomst brengen moge Mij geleidt des Heren Hand.

Wat was je als kind bewogen
door dit mooie lied.
Maar helaas: het bleven woorden,
die hand grijpen deed je niet.
Hij kende van jongs af je verdriet.
Dat heb je geweten,
maar die hand zag je niet.

Hij kent jouw eenzaamheid,
Hij weet van jouw smart.
Hij heeft al zolang gewacht.
Hij vraagt nog steeds:
"Geef Mij toch je hart."

O, kniel toch aan zijn voeten neer
en zeg: "Hier hebt U mijn leven, Heer.
Vergeef mij al mijn zonden,
ja alles wat U smart.
Hier ben ik, Here Jezus,
kom binnen in mijn hart."

En dan mag je leren luisteren
naar Zijn liefdevolle stem.
Hij wil je Leidsman wezen,
als je het geven wil aan Hem.

Dan kun je opnieuw gaan zingen
van die hand die je geleidt.
Dan zul je 't gaan ervaren.
Ja, dan is het zekerheid:'

6 In de benauwdheid

"In de benauwdheid zal Ik bij u zijn!"
Dat is Uw eigen Woord.
"Ik zal niet toelaten dat uw voet wankelt!"
Ook dat heb ik zo vaak gehoord.

Maar nu mijn voet lijkt te wankelen
en ik in de benauwdheid ben,
zal ik ook nu zo vast vertrouwen,
U, die ik al zoveel jaren ken?

O, Vader, U kent mijn zwakheid,
maar ik bouw alleen op U!
U, die mijn Leidsman was in 't verleden,
neemt mij bij de hand, ook nu.

Zo aan Uw hand en in Uw wil
wordt mijn hart zo innig stil,
en komt er als een verzuchting uit:
"Het gaat, Vader, zoals U het wil!"

7 Je bent zo kostbaar

Ik heb je lief, Mijn kind, dat moet je heel goed weten,
zeker nu je alleen komt te staan.
Ik heb je lief, Mijn kind, en wat er ook op je aankomt,
Ik zal je nooit alleen laten gaan.

Ik heb je lief, al bulderen de stormen,
al komen er golven huizenhoog.
Ik heb je lief, Mijn kind, en nooit zal Ik vergeten hem,
die zijn knie eens voor Mij boog.

Ik heb je lief, hoe vaak moet Ik 't nog zeggen.
Besef toch eens hoeveel Ik van je hou.
Al zal iedereen je verlaten,
weet, Ik blijf je altijd trouw.

O, twijfel toch niet aan Mijn liefde,
blijf niet wanhopig op afstand staan.
Ik wil me over je ontfermen.
Ik smeeek je, neem Mijn liefde aan.

Hoe graag wil Ik Mijn leven delen
met jou, die voor Mij zo kostbaar bent.
Want Ik heb je al zó lang liefgehad,
Ik heb je al zó lang gekend.

Laat Mij toch niet langer wachten,
kom tot Mij met al je pijn.
Ik zal dan je tranen drogen
en voor altijd jouw Leidsman zijn.

8 In Uw handen...

In Uwe handen beveel ik mijn geest.
U bent in vele jaren mijn troost, mijn kracht geweest.
Ik mocht steeds Uw nabijheid ervaren,
door al die jaren heen.
En wat er ook gebeurde, U liet mij nooit alleen!

Soms was er intense vreugde,
U was dan zo dichtbij.
Het was soms ook heel moeilijk.
Dan riep ik het uit: "Beschermt U mij!"
U kon in mijn hart dan zeggen:
"Mijn kind, Ik ben er altijd bij."

Toch heb ik het soms uitgeroepen:
"Waar bent U Heer, ik begrijp U niet,
mijn moeiten zijn hevig
en groot is mijn verdriet!"

Dan bracht U mijn hart tot stilte,
en sprak op al mijn vragen:
"Mijn kind, toen het zo moeilijk was,
toen heb Ik je gedragen."

Ik dacht aan wat geschreven staat,
dat onder mij Uw eeuwige armen zijn.
Het trof me diep
en ik voelde me zo klein.



Want ik weet het: op U kan ik altijd bouwen.
Aan U wil ik me dan ook volkomen toevertrouwen
en nogmaals zeggen:
"In Uwe handen beveel ik mijn geest",
want U bent altijd de basis van mijn leven geweest.

En als ik straks bij U mag komen,
dan buig ik mij diep voor U neer.
En heel mijn hart zal juichend zeggen...
"Ik bemin U nu volkomen, Heer!"

9 In de handen van de Meester

In de handen van de Meester
is het veilig en vertrouwd.
Door de handen van de Meester
wordt er uit jou iets moois gebouwd.

Als de Meester vormt en kneedt,
ervaar je dat soms als pijn en leed.
Maar in dat leed, in al die pijn,
zul je in Zijn handen veilig zijn.

Ja, als er deuken zijn of slagen,
zal Hij je voorzichtig op handen dragen.
Hij drukt je heel teder tegen Zich aan.
Heb je hierin Zijn liefde verstaan?
Hij zal je nóóit alleen laten gaan!

In de handen van de Meester
krijgt iedere deuk een diepe glans.
In de handen van de Meester
wordt iedere kras een stralenkrans.

In de handen van de Meester
ben je kostbaarder dan goud.
Hij zal je altijd met liefde omgeven,
gewoon, omdat Hij van je houdt!

10 Ik heb al zolang op je gewacht!

Wat ben Ik blij dat je er bent,
Ik heb al zolang op je gewacht!
Je zocht naar de zin van je leven;
het was zo leeg en doelloos tot nu toe.

Ik, Jezus, wil je vragen,
je leven met Mij te delen.

Ik heb je zo lief.

Ik gaf Mijn leven voor je.
Als je Mij je hart, je leven,
je liefde zoudt willen geven,
zal Ik je eenzaamheid wegnemen.

Ik zal het vullen,
met Mijn liefde, met Mijn Vrede.
Ik zal altijd met je zijn, bij dag en bij nacht!
Ik zal je beschermen!
Je zult een vreugdevol doel in je leven hebben,
wat geen mens je kan geven!

Weet dat Ik je liefheb!

11 In de put

Weet je wat er gebeurt als je in de put zit?
Dan rolt God de ladder uit,
daalt af tot in het diepste plekje van jouw put,
neemt je in Zijn armen,
en gaat met jou, tree voor tree, de ladder op uit de put.

Weet je hoe of ik dat weet?
Omdat er geschreven staat,
dat Zijn eeuwige armen altijd onder je zullen zijn!

Als Hij dat niet zou doen,
zou Zijn Woord niet waar zijn.
Want dat heeft Hij beloofd!!

Zul je er aan denken, als je soms in de put zit?

Deuteronomium 33:27

12 Ik zal met u zijn!

Wees stil, Mijn kind,
en wacht op de Heer.
Wees stil, Mijn kind,
weet dat Ik u leer.

Ik zal u onderwijzen,
de weg die gij moet gaan.
Zie steeds op Mij, Ik zal u leiden.
Weet, Ik ga steeds vooraan.

Soms gaat het over bergen,
soms door een diep ravijn.
Maar weel Mijn kind,
plant het diep in uw hart,
Ik zal altijd bij u zijn.

Ik zal uw tranen drogen,
Ik sterk u telkens weer.
Ik zal steeds bij u wezen.
Weet dat Ik ben uw Heer!

Met liefde zal Ik u omringen,
ja sterken in de strijd.
Weet dat Ik u zeer bemin.
Ik zal bij u zijn, voor altijd.

Zie daarom niet op eigen zwakheid,
maar zie alleen toch op Mijn kracht.
Ik, die u zeer bemin, Mijn kind,
heb alles al voor u volbracht!

13 Bemoedigingen

Als jij doet wat je kunt,
doet God wat je niet kunt!



Vrees niet, Mijn kind,
zie niet angstig rond.
Ik heb jouw leven in Mijn hand genomen,
en Ik zorg voor je,
want Ik heb je lief.



Heb je vandaag de Vader al in de ogen gekeken...?
En zag je Zijn liefde?



Mijn Kind,
Ik zal je niet begeven,
Ik zal je niet verlaten.
Mijn oog zal altijd op je zijn.
Want Ik heb je lief.

14 Je bent een deel van Mijzelf

Naar Psalm 139

Besef je wel hoeveel Ik van je hou?
Ja, ik bedoel heel speciaal jou!
O, hoe verlang Ik Mijn liefde in jouw hart te leggen.
Er zijn geen woorden voor om dit te kunnen zeggen...

Mijn eigen handen hebben je in de moederschoot geweven,
met Mijn hele hart heb Ik je voorbereid voor het leven.

Ja, Ik zag jouw vormeloos begin,
maar Ik legde er Mijn adem, Mijn geest, Mijn karakter in.

Je bent een deel van Mijzelf, besef je dat nou niet?
Hoe komt het toch, dat je dat helemaal niet ziet?
Waarom zoek je steun bij mensen om je heen,
en bouw je niet op Mij alleen?

Zie toch op Mij, Mijn kind,
heb Ik je niet beloofd:
Ik omgeef je van achteren en van voren
en Ik leg Mijn hand op jouw hoofd.

Zie niet langer op jezelf, maar geef je over aan Mij.
In alle omstandigheden sta Ik aan je zij.
En als je niet meer lopen kunt, neem Ik je in Mijn armen,
Ik wil zo graag jouw vermoeide en verkilde hart
verwarmen.

O, kom Mijn kind, met je eenzaamheid en pijn,
Ik 'wil jouw helper, trooster en geborgenheid zijn.

15 Mijn Kind

Mijn kind, zie toch niet angstig rond;
Ik wil je Trooster wezen.
Leg heel je leven in Mijn handen,
dan heb je niets te vrezen.

Maar Vader, 'k gaf U toch mijn hart,
en 'k gaf u al mijn zonden...
Mijn kind, geef Mij ook je verdriet en smart
en je vele, vele wonden.

Maar Vader, ik voel me zo bedroefd,
zo in de steek gelaten;
niemand kijkt er naar me om.
Ik voel me zo verlaten.

Iedereen heeft iemand, Heer;
men ziet mij zelfs niet staan.
Ik heb hen ook niet nodig meer,
ik zal mijn eigen weg wel gaan.

Mijn kind, Ik wachtte al zo lang,
je zag Mij zelfs niet staan.
Je bent verbitterd en met wrok
je eigen weg gegaan.

Kijk toch niet langer angstig rond,
kijk Mij eens in de ogen.
Ik heb je zo oneindig lief,
ben zo met jouw lot bewogen.



Leg heel je leven toch in Mijn handen,
Ik wil jouw Leidsman wezen.
Ik steun je en ook sterk Ik je,
je hebt dan niets meer te vrezen.

Jesaja 4 1:10

16 Mijn Alles

U bent mijn Koning,
U bent mijn Herder,
U bent mijn Leidsman, mijn Heer.
U bent mijn Jezus,
U bent mijn Redder,
U bent mijn Heiland en Heer.
U bent mijn Leven,
U bent mijn Sterven,
het doel van mijn bestaan.
U bent mijn Alles,
U bent mijn Liefde,
Heer Jezus, U bid ik aan!

17 Mijn schuilplaats

Naar Psalm 91

Mijn geliefd kind, Ik wil dat je weet,
dat Mijn oog steeds op je is
en Ik je niet vergeet!

Ik zie de angst en de onzekerheid,
je hunkering naar geborgenheid,
je houdt je voor de wereld groot,
maar van binnen ben je in grote nood.

O, Mijn kind, Mijn geliefd kind,
weet toch dat je bij Mij geborgenheid vindt.
Heb Ik je niet een schuilplaats bereid,
een plaats waar je altijd bent in veiligheid?
Een plaats waar je rust vindt voor je moede hoofd,
waar je mag slapen in Mijn schaduw,
heb Ik je dat niet beloofd?

Mijn engelen gaf Ik bevelen je te dragen.
Waarom zit je dan met zoveel vragen?
Zie toch niet langer op jezelf, op wat je smart,
maar leg toch alles in Mijn handen en geef Mij je hart.
O, laat toch los alles wat je bindt
en kom in Mijn schuilplaats.
Daar is het waar je genezing, rust en ware vrede vindt.

18 Maar ik heb voor je gebeden

Hebt u iets van Gods liefde geproefd,
hebt u het geproefd, ook toen uw hart was bedroefd?
Hebt u iets van Gods liefde geproefd,
hebt u het geproefd toen u Zijn hart had bedroefd?
Keek Hij u misschien even in de ogen?
En hebt u toen ook uw knieën gebogen?

Petrus verloochende wel drie keer
degene die hij volgde, zijn Meester en Heer.
De derde keer keek Jezus hem aan,
hij had wel door de grond kunnen gaan.
Petrus zag maar steeds die ogen,
liep in tranen naar buiten en dacht: gelogen, gelogen,
nu ben ik alles kwijt,
m'n Meester, m'n Heer, m'n zekerheid.
Petrus hilde tranen van verdriet;
nog besepte hij Jezus' liefde niet.

Maar in de nacht, toen het al begon te dagen,
werd Petrus bestormd met allerlei vragen.
De laatste jaren gaan als een film aan hem voorbij:
gesprekken met Jezus, de wonderen; hij was erbij.
Jezus noemde hem de rots
waarop Hij de gemeente zou bouwen.
Dan snikt hij het uit:
"O Heer, 'k ben niet eens te vertrouwen."



Dan, in die nood, komen Jezus' woorden:
"Ik wist dat dit zou gebeuren, Petrus,
daarom wilde Ik het je laten horen.
Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet op zou houden.
Ik heb er door geleden, het kostte Mij smart,
maar, Petrus, je hebt een grote plaats in Mijn hart."

Petrus kan het maar niet geloven,
zoveel liefde gaat zijn verstand te boven.
Jezus wist dat hij Hem verloochenen zou,
en toch betoonde Hij toen al Zijn trouw.
Om Petrus niet in zijn verdriet onder te laten gaan,
reikte Hij hem deze woorden reeds in liefde aan.

Soms voel ik me als Petrus, maar o, wat een berouw.
Dan kijkt Hij me aan en zegt: Ben Ik niet trouw?
Mijn kind, begrijp toch hoeveel Ik van je hou.
Ik bad voor Petrus, Ik bid ook voor jou!

Dan buig ook ik mijn knieën en met tranen in mijn stem
geef ik mijn leven opnieuw aan Hem
en stamel ik: maak me zoals U me hebben wilt,
maar neem me zoals ik ben.

19 Manna

Israël werd uitgeleid
als volk, familie en gezinnen.
Zij waren amper onderweg
en wisten al niet meer wat te beginnen.
Hun zorgen werden levensgroot.
Hoe krijgen we kleding, hoe ons dagelijks brood?
De kinderen moeten toch goed eten?

Wat waren zij al gauw vergeten:
al is er geen grond meer om op te verbouwen,
er blijft een God om op te vertrouwen!
Die God voorzag wel in hun nood:
Hij gaf hun vlees en dagelijks brood.
Hij wilde hen leren, door deze woestijn,
volledig afhankelijk van Hem te zijn:
ook al hadden zij geen grond om op te verbouwen,
dat er een God blijft om op te vertrouwen.

Hoe moeilijk is het voor Israël te leren,
van dag tot dag te leven uit de hand des Heren.
God liet voor één dag tegelijk voedsel uit de hemel dalen.
Het volk wilde liefst voor de hele week binnenhalen.
God gaf bevel voor één dag tegelijk te zorgen.
Het volk dacht: en morgen dan, morgen???
Zij hadden toch geen grond meer om op te verbouwen?
En zij vergaten dat er een God is om op te vertrouwen.



Maar God wilde volkomen afhankelijkheid leren,
om zo getob, gepieker en begeren,
en alles wat zag op zichzelf, te weren.
Ja, om alles te leggen in Zijn hand,
en in volkomen overgave achter Hem aan te gaan,
om zo te komen in het beloofde land.
Zij moesten leren dat door gepieker de jaren verstrijken,
en dat hen dat belemmerde het doel te bereiken.
Zij zouden gaan leren:
al hebben we geen grond om op te verbouwen,
er blijft een God om op te vertrouwen!

Het volk Israël heeft ons veel te leren.
Leeft u al van dag tot dag uit de hand des Heren?
Israël kreeg manna voor één dag
en legde zijn toekomst in de hand van Hem die alles
overzag.
Laat u toch niet door gepieker de vrede ontroven,
maar richt uw harte-oog naar boven.
En weet: al is er geen grond om op te verbouwen,
er blijft een God om op te vertrouwen!

20 Moeders gebed

Dank U Heer, U hebt gelet
op 't eenvoudige gebed
van mijn Moeder, dat steeds weer
haar kinderen bracht bij haar Heer.

Wil haar zeg'nen om wat ze deed.
Zeg haar dat U nooit vergeet
het woord eenmaal tot haar gesproken:
"t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind."

Geef dat zij nu gelooft
deze woorden die U hebt beloofd:
"U zult ons zelf bevestigen en schragen
en op uw rol, waar U de volken schrijft,
ons tellen als in Israël ingelijfd
en doen de naam van Sions kinderen dragen!"

Dank U Heer, dat U hebt gelet
op moeders worstelen en gebed,
dat ons steeds bracht voor Uwe troon.
U hebt verhoord,
door 't volbrachte werk van Uwe Zoon.

21 Op arendsvleugels

"God sprak"

Op arendsvleugels heb Ik je gedragen.
Je was er veilig,
Mijn vleugels waren immers onder je!
Plotseling keek je om je heen.
Je zag de diepte onder je
en je werd heel erg bang.
Mijn hart was zo bewogen over je,
want je vergat dat Ik je droeg!
Vertrouw op Mij, Mijn kind,
dag aan dag heb Ik je gedragen!
Zie niet naar rechts of naar links,
maar zie op Mij!
Richt je gedachten op Mij,
laat geen andere gedachten toe.
In Mij ben je veilig,
Ik leid je!
Alleen, geef je helemaal over aan Mij.
Ik zal jouw gedachten met wijsheid vullen,
om de weg te gaan, die Ik je wijs.
Mijn eeuwige armen zullen altijd onder je zijn,
want Ik heb je lief en
Ik houd Mijn Woord!

22 Schuilplaats

Kelder...
Loopgraaf...
Bunker...

Schuilplaats???

Verschrikking...
Vernietiging...
Angst...
Eenzaamheid...
Pijn...

Schuilplaats!!!

Rust...
Vrede...
Leven...
Geborgenheid...
Vertrouwen...

JEZUS!!!!!!

23 Twee liefdevolle ogen

Twee liefdevolle ogen
kijken heel bewogen
naar 't eenzame kind.

Twee liefdevolle ogen
kijken heel bewogen
naar 't hulpeloze kind.

Twee liefdevolle ogen
kijken heel bewogen
naar 't strijdende kind.

Twee liefdevolle armen
omsluiten vol erbarmen
het schreiende kind.

Het liefdevolle Vaderhart
wil troosten in leed en smart
Zijn verdwaalde kind.

24 Wat er ook gebeuren mag!

U bent mijn steun en toeverlaat,
bij U heb ik niets te vrezen.
Wat er ook gebeuren mag,
bij U zal 'k veilig wezen.

Mensen kunnen mij verlaten,
mensen doen soms erg veel pijn.
Maar wat er ook gebeuren mag,
bij U zal 'k altijd veilig zijn.

U bent de basis van mijn leven,
U bent de grond van mijn bestaan.
Wat er ook gebeuren mag,
aan Uw hand zal ik veilig gaan.

Als ik om me heen kijk, Vader,
zie ik trouweloosheid, haat.
Maar wat er ook gebeuren mag,
'k weet dat U mij nooit verlaat.

Aan U wil ik mij toevertrouwen,
aan U geef ik mij geheel.
'k Weet, dat wat er ook gebeuren mag,
Uw nabijheid blijft mijn deel.

Zo mag ik rustig verder leven,
in Uw tegenwoordigheid.
En wat er ook gebeuren mag,
ik weet dat U mijn leven leidt

En als ik eenmaal thuis mag komen,
dan buig ik mij diep voor U neer.
Dan zal ik vol verwondering zeggen:
U was altijd al mijn Heer!

25 Wees sterk en moedig!

Heb Ik u niet bevolen: Wees sterk en moedig,
ontzet u niet en wees niet verschrikt,
want Ik, de Heere, ben met u, overal waar gij gaat.

Zie dan toch niet langer op uzelf, Mijn kind,
maar vertrouw op Mij!
Dan zal Ik wonderbaarlijke dingen voor u doen.

En wanneer u links, of wanneer u rechts zoudt willen gaan
gaan, zult u duidelijk het woord horen:
Dit is de weg, ga dien!

Daarom, Mijn kind, zie op Mij.
Ik zal u leiden, overal waar u gaat!
Ik zal u beschermen.
Weet, Mijn kind, Ik heb u zeer lief

26 Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn?

Zit je in de storm van het leven,
lijkt het, dat je krachten het begeven,
zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn?

Heb je een kruis te dragen,
zit je met vele vragen,
zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn?

Heb je je levensdoel verloren,
is er niets meer dat je kan bekoren,
zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn?

Ben je het vertrouwen in mensen kwijt,
zit je misschien met bitterheid,
zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn?

Lijkt het misschien of de hemel van koper is,
en word je steeds geconfronteerd met je gemis,
zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn?

'k Wil je vragen, neem een besluit,
huil al je tranen bij de Vader uit,
zou er dan voor de Heere iets te wonderlijk zijn?

O, Hij verlangt, dat je je vermoeidheid,
ja, alles in Zijn handen legt.
Hij heeft je Zijn troost al toegezegd,
voor de Heere zal niets te wonderlijk zijn!

27 Uit de diepte...

Uit de diepte roep ik tot U, Heer.
Hoor mij toch aan, als ik mij tot U keer.
Het water is mij bijna tot aan mijn lippen gestegen.
Heer, spreek tot Uw kind,
wijs mij toch Uw wegen!

Mijn kind, Ik heb je tranen gezien,
ja weet, Ik ken je pijn.
Weet, wat ik beloofd heb, zal Ik doen.
Ik zal in de benauwdheid bij je zijn.

Het is niet Mijn wil dat je lijdt,
het is ook Mijn pijn, ook Mijn hart schreit.
In deze verbroken wereld is miskennis,
verwerping, en zelfs haat.
Maar, weet Mijn kind, dat Ik je nimmer verlaat!

Ja, er gaat een nieuwe toekomst voor je open,
als je op Mij je vertrouwen stelt
en met Mij de weg wilt lopen.
Zegen steeds opnieuw
hen die je pijn hebben gedaan.
En als verdriet je overvalt,
o, roep Mij toch aan!

Blijf niet steken in die pijn,
maar geef het aan Mij.
Als je het wilt geven,
dan zet Ik je vrij.



Dan komt er een dag dat je ernaar kijkt
en met blijdschap zult zeggen:
"Ik ben vrij!
'k Heb het echt in Uw hand kunnen leggen!"

Dan kijk je omhoog
en zeg je met diepe vree:
"Heer, U ging écht elke stap met mij mee!!!"

28 U kent mij!

Heer, in Uwe handen
beveel ik mijn geest.
U bent in vele jaren
mijn kracht, mijn hulp, geweest.

'k Mocht vaak Uw nabijheid ervaren,
dan trilde mijn harte, zo dicht U nabij.
Soms kon ik zingen van blijdschap,
dan was er een stilte in mij.

Ook kon het soms in mij stormen,
of was ik eenzaam en bang.
Maar U hebt mij steeds vastgehouden,
gisteren, vandaag, ja, mijn leven lang.

Want U doorgrondde mijn harte,
U kent mijn gedachtegang.
U weet waarom 't in mij stormde,
U weet waarom ik was bang.

U hebt in Uw liefde en erbarmen
Mij steeds bewaard en geleid.
Ik wil U mijn dank daarvoor brengen,
nu en tot in eeuwigheid.

29 Vandaag!!

Heb ik vandaag Uw stem verstaan?
Heb ik vandaag Uw wil gedaan?
Ben ik vandaag Uw weg gegaan?
Vandaag??

Morgen is voor mij verborgen,
gisteren is al geweest.
Maar om vandaag in Uw wil te leven,
geleid te worden door Uw Geest,
mezelf geheel aan U te geven,
dát verlang ik het allermeest!

O, ja, ik heb wel veel tekorten,
maar ik weet, Vader, U vult ze aan.
Zo mag ik open en onbevangen
elke dag weer voor U staan.

Dan bid ik, Vader, om Uw leiding,
soms ook om troost in een verdriet,
en elke dag om Uw bescherming,
want ik weet, dat U alles overziet.

Ik wil ook zo graag op U gaan lijken.
Uw karakter meer en meer.
Zodat, als men naar mij zal kijken,
U gezien wordt in mij, Heer!

30 Geef Mij je hart

Wil je Mijn grootheid zien?
Kijk maar naar Mijn schepping.

Wil je Mijn majesteit zien?
Kijk naar de bergen.

Wil je Mijn liefde zien?
Kijk naar Mijn Zoon.

Wil je er deel aan hebben?
Geef mij je hart!

31 Houd mij vast

Houd mij vast, laat uw liefde stromen,
houd mij vast, als ik het niet meer weet.
Houd mij vast, als straks de stormen komen
en ik misschien uw trouw vergeet.

Houd mij vast, als het leven pijn doet
en de vijand zegt: "Dit red je niet".
Wilt U zich dan over mij ontfermen.
U bent degene die alles overziet.

Houd me vast, als David in zijn dagen,
toen het water hem tot aan de lippen stond.
Wil, als het nodig is, mij in uw armen dragen
en brengen daar waar ik me veilig weet.

In U voel ik me veilig en geborgen,
in U kan ik gewoon mezelf zijn.
Maar soms kijk ik op de omstandigheden.
Vader, dan voel ik me zo klein.
Ik weet dat ik dan verkeerd ben gericht
en zoek opnieuw uw aangezicht.

Want U bent het liefste dat ik heb,
aan U behoort mijn leven.
U geeft mij kracht waar dat nodig is
en zult me steeds weer uw vrede geven.

**32 God, laat mij altijd heimwee hebben
als ik niet heel dicht bij U ben.**

U leidde mij in heel mijn leven,
Vader, die ik van jongs af ken.
Laat mij toch altijd heimwee hebben
als ik niet heel dicht bij u ben.

U zag mijn kinderjaren,
mijn vreugde en mijn pijn.
Ook in de kinderjaren
verlangde ik dicht bij U te zijn.

Volwassen worden, dat kost tijd.
Je wilt vooruit en er is strijd.
Wat heeft de hoogste prioriteit?
O God, die ik al zoveel jaren ken,
laat mij toch altijd heimwee hebben
als ik niet heel dicht bij u ben.

Ouder worden, een andere fase,
sta ik stil of leef ik met hem?
Diep in mij hart spreekt er een stem:
O God, die ik al zoveel jaren ken,
laat mij toch altijd heimwee hebben
als ik niet heel dicht bij U ben.

Dan, als de laatste strijd is gestreden
en ik mag gaan naar mijn eeuwig huis,
zal de stem van mijn Vader klinken:
"Kind, je zult nooit meer heimwee hebben,
want je bent nu voor eeuwig thuis!!!"

33 Sterven aan jezelf

Sterven aan jezelf,
dat staat er in Uw Woord.
'k Had het al gelezen
en ook heel vaak gehoord.

Sterven aan mijzelf,
hebt U tot mij gezegd.
Ik vond het heel erg moeilijk.
'k heb het maar even weggelegd.

Sterven aan mijzelf,
hamerde het door mijn hoofd,
dan zou ik vrucht gaan dragen,
dat hebt U zelf beloofd.

Sterven aan mijzelf.
Ik kijk even om mij heen: niets is belangrijk meer.
Heel zachtjes klink het in mijn hart:
Ik wil Uw wil doen, Heer.

Sterven aan mijzelf.
Heer Jezus, ik wil er voor gaan!
En U zet boven mijn leven
dat ik dan tot honderdvoudig vrucht mag geven.
Ik wandel met U voortaan.

34 Ik houd van U

Uw liefde in mijn hart, Heer,
is zo onmeetlijk groot.
U gaf voor mij Uw leven,
ging voor mij door de dood.

Ik heb U lief, mijn Heiland,
het bruist gewoon in mij.
Ik weet me met U verbonden,
het maakt me zo ongelooflijk blij.

'k Zou zoveel willen zeggen,
maar er zijn geen woorden voor,
het is niet uit te leggen,
maar U kent me door en door.

Ik wil een brief zijn, Heer,
open en door U geschreven.
Ik wil Uw vreugde zijn,
maar zo, dat ook mijn omgeving het mee kan beleven.
Ik wil U eren en verhogen met mijn leven.
O, kon ik maar iets terugdoen
voor wat U mij hebt gegeven.

Ik houd van U!

35 Eén te zijn met U

In het centrum van Uw wezen,
in het centrum van Uw hart,
in het centrum van Uzelf Heer,
voel ik mij geborgen,
in vreugd' en in smart.
Want wat er ook gebeuren zal,
dan schuil ik dicht bij U.
In het centrum van Uw wil, Heer,
Wil ik leven, dag en nacht.
En ik weet, mijn lieve Vader,
dat U er dagelijks op wacht
dat Uw kinderen willen zeggen:
Uw wil geschiede vandaag in mij.
Eén te zijn met Uw wil, Vader,
dat schenkt vrede en maakt blij.
Hiermee zal men u vereren,
U als Vader, Geest en Zoon,
zodat het als een loflied opklimt
aan Uw voeten, voor Uw troon.