

**Zondag
14 april** Voorbidstond in de huiskamer, 9.30 uur
Samenkomst: 10.00 uur
Zangdienst: Hilje van Wijhe
Prediking: Jaap Engberts

Geluid: Andrew de Ruiter
Beamer: Davey de Ruiter
Welkomsteam: Dik en Paula van der Sluijs
Kosterteam 4: Jan de Hek en Gijs Anbeek met Marty de Haan en Jannette Vroom

Robijntjes: Anneke Engberts
Diamanten: Martin en Bianca Pardede
Jeugd: Jim Schroeder

**Goede Vrijdag
19 april** Pesachviering: 19.30 uur
Leiding: Anneke Engberts

Geluid: Berry van der Laan
Beamer: Andrew de Ruiter

**Paaszondag
21 april** Voorbidstond in de huiskamer, 9.30 uur
Paasfeest/Doopdienst: 10.00 uur
Zangdienst: Ellen Schroeder
Prediking: Jaap Engberts

Geluid: Andrew de Ruiter
Beamer: Davey de Ruiter
Welkomsteam: Willy en Thea Pijpers
Kosterteam 1: Mitchell Lafour en Rob Snapper met Liza Iepelaar en Jamila

Robijntjes: Neelam v.d. Burch
Diamanten: Nimda en Grace Snijders

Verjaardagen deze week:

17 april Micha Engberts 18 april Sandro Nobel
20 april Stacy de Ruiter

Hartelijk gefeliciteerd!!!

Natuurlijk denken we ook aan onze langdurig zieken!

Jan Brandwijk.

Burg. Grothestraat 78, 3761 CN Soest; Kamer 115

Adanesh Johannes, Weverhoofstraat 157, 3826 EM Amersfoort

Wigbert Spitters, Trosjespeergaarde 42, 3824 BB Amersfoort

Tessa en Teun de Ruiter.

Op 12 april j.l. is broeder **Teun de Ruiter** verhuisd naar een senioren-woning aan De Smidse 7, 3831 NT Leusden.

Kaartjes voor **Tessa** kunt u sturen naar: Lisidunahof, afd. Bantuin, Lisidunalaan 18. 3833 BS Leusden.

*Stuurt u hen een kaartje of breng een bloemetje.
En bid u voor hen!*



Verder deze week:

- maandag -

Kerk schoonmaken
vanaf 9.30 uur



Vrouwenkring
In de huiskamer
9.30 uur



- dinsdag -

Bidstond
In het jeugdhonk
20.00 uur



- woensdag -

Huiskring Leusden
Bij Liza Iepelaar
19.45 uur



- donderdag -

50-plus bijeenkomst
Els (zus van Thea Pijpers) en Anne-Marie komen vertellen van hun reis naar Thailand en Nagaland.



- vrijdag -

Voedselbank
Voorbereiding
v.a. 9.30 uur



- zaterdag -

Brood halen
Alex Goeree
17.00 uur

Kerk:

Kraanvogelstraat 1
3815 TP Amersfoort
Tel. 033 – 475 49 99

Voorganger:

Jaap Engberts
Tel. 033 – 433 35 57
(Voorzitter)

Oudsten:

Anneke Engberts
Tel. 033 – 433 35 57

Henk en Hilje van Wijhe
Tel. 0343-56 25 95

Jim Schroeder
Tel. 033-888 44 48

Dik v.d. Sluijs
(Penningmeester)
Tel. 033-298 52 07

Paula v.d. Sluijs
(Secretaris)
Tel. 033-298 52 07

Diaken:

Ruud Molensky
Tel. 033-285 25 74

Gemeentekas:

ABN-AMRO
NL63ABNA055387186

t.n.v.

Pinkstergemeente
Immanuel
Amersfoort

Kopij voor de Info:

vóór vrijdag
info@pg-immanuel.nl

Gebedslijn:

voor noodsituaties
kunt u bellen met één
der bovenstaande
bestuursleden



www.pg-immanuel.nl

Wij willen God liefhebben boven alles en onze medemens als onszelf.

uw Info

Pinkstergemeente Immanuel

week 16 14-04-2019

Nieuwsbrief Fam. Deelen in Spanje

Lieve vrienden, groeten in de dierbare naam van Jezus.

Hartelijk dank voor uw gebeden van de laatste maanden, we stellen dit zeer op prijs en danken de Heer voor wat Hij hier doet, ook al lijkt het soms anders, Hij heeft de controle en alle dingen werken mee ten goede voor zijn kinderen. Rom. 8:28

Prijs de Heer dat we een goede tijd hadden met de bezoeken in het ziekenhuis. Bidt a.u.b. voor de mensen die we bezoeken. Sommigen zijn erg dankbaar, en anderen zijn verbitterd tegen God en wat de katholieke religie hen heeft aangedaan. Speciaal als oudere mensen ons vragen te bidden en hun kinderen ons wegsturen is erg verdrietig. Dan zijn er nog die zeggen alles te weten omdat ze katholiek zijn opgevoed op school, en vinden hun zekerheid daarin. Mensen hebben de Heer nodig.

We bereiden ons voorop de nationale NCF conferentie in Barcelona van 22 tot 24 maart, die tot doel heeft om meer verpleegkundigen te bereiken in die omgeving. Op 6 april hopen we een conferentie in de regio Madrid te houden. Beide conferenties hebben als thema: "geestelijke zorg voor de patiënt". Verder hopen we een "European Leaders Conference" in Londen te houden op 8-12 oktober met de NCF.

Aart heeft het erg druk deze periode met zijn bezoeken aan de scholen en vind het erg fijn om de vragen van de jongelui te beantwoorden. Hier volgen een paar voorbeelden: Kan ik naar de hemel gaan als ik niet een protestant ben? Als ik zondig nadat ik mijn zonde heb beleden, hoe kan ik dan vergiffenis krijgen? Geloof u in het bidden tot Maria? Waarom niet? De leraar, die Aart een tijdje had beluisterd, vroeg: "Waarom moet ik vergeving vragen als het ons al vergeven is?" Op Aarts antwoord zei hij: "Oh ik begrijp het". Prijs de Heer voor de mogelijkheden om Jezus te prediken.

Aart geeft nog les in de bijbelschool, en behandelt de evangeliën. Hij leidt ook de regionale voorgangers samenkomst en werkt mee aan de Luis Palau campagne op 22 en 23 juni. Verder is hij betrokken bij de "Gebed voor Spanje campagne" op 8 juni. U ziet het, we blijven aardig bezig ondanks dat we de 80 gepasseerd zijn, prijs de Heer.

Ewoud werkt in Bilbao waar hij is aangenomen als zendeling in een Portugese kerk. Bidt voor zijn studie Portugees. Sommige mensen hebben hem bedrogen en hij heeft hiervoor gebed nodig. => =>

(Vervolg van pag.1)

Ook voor zijn zoon Isaïc, die de Heer nog niet kent, heeft hij gebed nodig.

Elsbeth en Alejandro helpen in de kerk, en Elsbeth runt een kinderclub op school. De meisjes hebben uw gebed nodig voor hun school en universiteit. Een van hen heeft last van haar slokdarm. De doctoren proberen uit te vinden wat de ontsteking van de slokdarm veroorzaakt, waardoor ze veel moet overgeven.

Arend, Amanda en Hannah werken in Canada en zijn actief in de kerk daar. Hannah is voor haar volgend zwemdiploma bezig.

Dank u voor uw gebeden voor ons.

Wij bidden voor u, dat de Heer u op zijn wegen leidt. In de liefde van Jezus verbonden,

Aart en Ronie Deelen, 2 Cor.4:7

Goede Vrijdag 19 april 2019 en Paaszondag 21 april 2019

Lieve mensen,

Op Goede Vrijdag avond willen we dit jaar opnieuw een andere dienst houden dan anders. We zullen met elkaar een symbolische maaltijd gebruiken, denkend aan de Joodse Pesach maaltijd. Het is bijzonder dat dit jaar Goede Vrijdag samenvalt met Pesach van de Joodse kalender van Pesach. Dus vieren we samen en op dezelfde tijd met het Joodse volk Pesach. U/jij bent van harte welkom om dit samen met ons te vieren. Om te weten hoeveel mensen er zullen komen, en hoeveel eten er wordt meegebracht, is het fijn als u/jij iets aankruist op de lijst die de komende weken voor in de kerkzaal zal liggen. Het is niet verplicht om iets mee te nemen, maar zou wel fijn zijn. Let op!! Het is een symbolische maaltijd, waarbij we terug kijken naar de uittocht uit Egypte en vooral naar het lijden en sterven van de Here Jezus. Daarom is het belangrijk om alleen iets van de lijst mee te nemen en niet iets anders.

We zullen de avond om 19.30 uur beginnen, en willen beginnen met een kop kippensoep met matzes. Daarna is er een programma en rond 20.15/20.30 uur zullen we dan verder gaan eten. Het is voor de tweede keer dat we dit doen, dus is het opnieuw even uitzoeken. Voor mensen met een speciaal dieet (b.v. diabetisch) is het mogelijk om eventueel iets mee te nemen en gewoon onder het samen zijn te nuttigen.

Uw/jullie aanwezigheid is belangrijker dan een vast ritueel programma. We verwachten de avond rond 21.30 uur af te sluiten.

Zondag 21 april is het Paasfeest. We vieren dan de opstanding van Jezus uit de dood. HIJ LEEFT!!!!!! Tevens is er dan het doopfeest van Liza Lepelaar. Uiteraard is er nog ruimte voor anderen die nog niet gedoopt zijn en ook de zegen van de doop willen ontvangen. Graag van te voren opgeven bij een van de bestuursleden. Op deze zondag mag je natuurlijk op z'n Paasbest komen! Misschien helemaal in het wit?

Bakken voor Paaszondag

Verder zijn we op zoek naar mensen die een cake of appeltaart willen bakken voor Paasmorgen. (kopen mag ook) Voor het GROTE FEEST!! Samen vieren we dan DE OPSTANDING UIT DE DOOD VAN ONZE HERE JEZUS!!!

Bereidt je voor op een bijzondere maand.

OP WEG

Ik wandel langs het smalle spoor,
het is niet druk betreden.
Mijn stappen gaan direct teloor,
in 't zware zand vergleden.

Mijn ogen tranen in de wind
en scherp zijn tal van stenen.
De stormkracht heeft mij haast verblind,
't liefst zou ik bitter wenen.

Die voor mij gaat met licht omkleed,
wenkt mij met beide handen.
Hij zorgt dat ik mijn pijn vergeet,
mijn voeten minder branden.

Want bloemen steekt Hij in het zand,
in vele schone kleuren
en 'k neem ze gretig in mijn hand,
verlangend naar hun geuren.

Zo trek ik langs het barre pad
omringd door zand en stenen,
op weg naar gindse, gouden stad,
waar nooit een mens zal wenen.

Joop Gieskens

Jan Brandwijk

was zeer verguld met zijn
verjaardagskaart met daarop heel veel
handtekeningen. Het deed hem zichtbaar
goed dat zovelen nog aan hem dachten.

Namens Jan: bedankt allemaal!

FEESTKALENDER VOOR DE KOMENDE TIJD

19 april: vrijdag, Goede Vrijdag-viering.
Pesach maaltijd. 19.30 uur.

Op de lijsten opgeven of u komt en wat u
mee kunt brengen.

21 april: zondag, Paasfeest tevens
doopfeest.
Op de lijsten opgeven wat u mee kunt
brengen.

Huiskringen gaan gewoon door volgens
rooster. Op Goede Vrijdag gaat ook de
voedselbank gewoon door.

Een goede en een verkeerde kijk op God

Lieve broeders en zusters

Ik zat onlangs in de put en een broeder en
een zuster hielpen mij om daaruit te
komen.

Maar als je nu alleen bent, hoe moet je dat
dan doen?

In de wereld kunnen mensen denken:
waarom doet God er niets aan.
Maar je kunt ook als christen die waarom-
vraag stellen.

God heeft mij vroeger uit de put gehaald,
waarom zou Hij dat nú niet doen?
Ook ik voel me depressief en ontmoedigd
en terneergeslagen. Waarom zou God mij
nu niet weer blijdschap en kracht geven?
We dienen toch een goede en genadige
God?

Zou het kunnen dat ik veel te klein denk
over God? Dat ik een groter geloof nodig
heb?

Zou Hij dat dan niet willen geven? Hij laat
ons toch niet aan ons lot over!

We dienen toch niet een koude en een
onbarmhartige God, maar een liefdevolle
en genadige God!

Zou Hij vandaag geen wonderen doen voor
de wereld en voor onszelf, zodat wij zijn
glorie zien?

Ik geloof zeer zeker dat God een ieder een
groter geloof zal schenken, dat bergen kan
verzetten.

Al hebben we een geloof als een
mosterdzaadje, een klein geloof, daarmee
kunnen we al bergen verzetten.

Ik daag de gemeente uit om God te loven
en te prijzen in de binnenkamer, zodat er
wonderen geschieden.

Al voelen we niks, prijs de naam van Jezus
Christus!

je broeder in Jezus Christus,

René Hendriks